

Durf te Kiezen!

De vakantie zit er weer bijna op en de scholen mogen gelukkig fysiek les geven, hier zijn 10 schooldilemma's, wat kies jij? :

1. Je mag altijd op een doordeweekse dag met je beste vriend(in) logeren óf er wordt elke dag getrakteerd
2. Elke dag moet je na schooltijd blijven om de klas op te ruimen óf je moet elke dag extra vroeg naar school om de juf te helpen met de voorbereidingen
3. Je hebt nooit meer vakantie óf je hebt nooit meer weekend
4. Je hebt een strenge meester, maar een supergoed rapport óf je hebt een lieve juf, maar haalt heel slechte cijfers
5. Elke week een spreekbeurt geven of elke week een 3 bladzijdes uit je boek moeten overschrijven
6. Schoolreisje naar keuze of 1 week vakantie
7. Zelf mogen kiezen naast wie je zit, maar wel elke dag huiswerk of de juf deelt in naast wie je zit, en nooit huiswerk
8. Ga je liever naar gym of liever naar schoolzwemmen
9. Elke dag taart in je broodtrommel en water in je drinkfles of elke dag mandarijn in je broodtrommel en cola in je drinkfles
10. Elke week heb je een schoolontbijt met je klas of je hebt elke week een schooldiner met je klas

Lijkt het je leuk om mee te vergaderen, of helpen met de jeugdraad. We zijn altijd opzoek naar enthousiaste mensen en goeie ideeën!

De Jeugdraad bestaat uit:

Voorzitter: Irene
Vice-voorzitter: Naomi
Secretaris: Tymen
Ondersteuning: Leysan / Henk



Iedereen een *Swingend* 2022!

365 nieuwe dagen om er een geweldig jaar van te maken

Het nieuwe jaar is weer aangebroken, 2022 alweer. Poeh en ook dit jaar zitten we weer vol ideeën voor de kids/jeugd en ook de disco ruimte.

Terugblik:

Wat is 2021 toch snel gegaan. Een jaar met veel ups en downs, het ene moment waren we volop aan het feesten en het andere moment zaten we zo weer in een lockdown. Het ene moment konden we naar school en zagen we onze vrienden/vriendinnen en het andere moment zaten we thuis achter een beeldscherm.

Ik hoop dat 2022 ons veel goeds gaat brengen en we heel veel activiteiten voor jullie kunnen organiseren!

Mopje van de maand

De juf vraagt aan de klas: 'Ik ben mooi: is dat tegenwoordige tijd of verleden tijd?'

Sam antwoordt: 'Helaas verleden tijd juf!'

De Witte Disco?

Klein update:
De eerste meters zijn gemaakt! De disco heeft jaren een groen / paarse look gehad..



Voor het street-art project waar iedereen zich mag uitleven met hun WILDSTE ideeën zal alles eerst wit moeten worden.

De dames zijn alvast begonnen in de vakantie en het gaat hard! Je herkent de disco al niet meer terug.



Ik zou zeggen begin alvast thuis maar te bedenken wat je op de muren wilt zien in de toekomst. Je kunt alle tekeningen sturen naar vzdekiep@gmail.com

Help jij mee?
Breng je creativiteit naar de DISCO 😊

Creatief Raadsel

