

# Vakantie puzzelaar

Woordzoeker!  
zomer! vakantie!

a z l f m r v e z o i n e s t s  
 d g n e e u z p w n e w r u c  
 p j g m h p z c e m a e n t i h  
 p t i z d s n g m r p n s h v o  
 e s z o m e r e b m o u p d l m  
 t n m a s e w x a t g k e i i m  
 o p e s b z o c d u a d e e n e  
 s r o p w e e h a b n o l r d l  
 e b a d p a k a d r v l t e e l  
 u t d r o m e n e c a f u n r p  
 n a t i a w a d l v k i i t s e  
 s u e j x z z d m t a j n u c n  
 r t n d u p b o m e n n u i h f  
 h o t e l l o e n k t e d n e f  
 h b n n s r i k n y i t q a p a  
 j b o c d p w a n d e l e n n w

bergen bomen  
 auto Ulinders  
 hotel camper  
 tent rijden  
 bossen  
 dierentuin  
 zwembad  
 badpak  
 handdoek  
 dolfijn  
 schep  
 zandbak  
 Schommel  
 speeltuin  
 zon  
 zomer  
 juli  
 augustus  
 zwemmen  
 wandelen  
 droomvallei  
 dromen  
 vakantie



Lijkt het je leuk om mee te vergaderen, of helpen met de jeugdraad. We zijn altijd opzoek naar enthousiaste mensen en goeie ideeën!

De Jeugdraad bestaat uit:

Voorzitter: Irene  
 Vicevoorzitter: Naomi  
 Secretaris: Tymen  
 Algemeen lid: Saffira  
 Ondersteuning: Leysan / Henk



## Hallo vakantiegegers!

Voor heel wat kinderen word het een spannend jaar. Of de laatste klas, of een nieuwe school. Hoe dan ook mooie tijden! Het is misschien nu even spannend maar geloof me over een paar jaar kijk je hier op terug en denk je WAUW dat was een mooie tijd *dus geniet!*

Voor nu is het nog even vakantie! En of je nou in "tuin-esië" bent geweest (met de tent in de achtertuin) of aan de andere kant van de wereld met je tenen in het zand.. vakantie is altijd leuk.

Lange tijd werd gedacht dat de (zomer)vakantie werd ingevoerd om kinderen de kans te geven mee te helpen bij de oogst. Maar dat bleek later niet te kloppen.. gelukkig maar.. veels te warm. Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse "vacare", dat staat voor leeg of vrij en "vacantia", dat staat voor vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd. Wat heb jij met je vrije tijd gedaan? Nou speciaal voor jou om je vrije tijd op te vullen is er natuurlijk weer de jeugd krant! Voor en door jou

## Mopje van de maand



Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand..  
Zegt de ene onderbroek:

"ik ga binnenkort op vakantie."



Waarop de andere onderbroek antwoordt: "Ik hoef al niet meer op vakantie, want ik ben al bruin genoeg!"

## Dat.. wist ik niet?

Op reis of terug in de klas, je kan niet zonder nutteloze *reisfeitjes!* Wij kunnen er geen genoeg van krijgen. Deze wist je vast nog niet, de onderstaande fun facts zijn écht waar, maar wel héél raar..

- In Berlijn zijn méér döner kebabzaakjes dan in Istanboel, terwijl het vleesgericht van oorsprong zelfs Turks is. Lekker tip!
- Het vliegveld van Brussel verkoopt meer chocolade dan welke plek op aarde dan ook.
- In IJsland leven geen muggen. Helemaal geen. Deze tip heb je daar dus niet nodig, wat heerlijk! Misschien toch maar eens naar IJsland gaan..
- De roltrappen van het Londense Underground-netwerk rollen bij elkaar opgeteld elke week twee keer een rondje om de aarde.
- Het dorp met de langste naam van Europa ligt in Wales en is niet bepaald gemakkelijk uit te spreken:  
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllantysiliogogoch. Omdat deze naam niet uit te spreken is voor degene die geen Welsh spreken, wordt het meestal afgekort tot Llanfair PG of Llanfairpwll.
- Als ik zeg croissant denk je gelijk aan Frankrijk, maar het komt uit Oostenrijk. Het broodje werd pas in 1839 geïntroduceerd in Parijs, door een Weense zakenman. Groot succes, ben een fan!
- De bouw van de wereldberoemde Sagrada Familia-kathedraal in Barcelona neemt inmiddels langer in beslag dan de bouw van de Egyptische piramides. Misschien toch maar eens een planning maken.
- Het hoogstgelegen toilet van Europa staat op de Mont Blanc. Je kunt er je behoefte doen op 4260 meter hoogte. Even ophouden dus!
- Niet de Eiffeltoren of Big Ben, maar Disneyland Parijs trekt jaarlijks de meeste toeristen aan.
- 's Werelds grootste kolonie mieren werd aangetroffen in Europa. De kolonie vormde een 6000 kilometer lange rits van de Atlantische kust van Spanje naar Noord-Italië.
- Het officiële Twitteraccount van Zweden wordt elke week beheerd door een andere, willekeurig geselecteerde inwoner.
- De laatste keer dat het leger van mini-landje Liechtenstein in officiële actie kwam, was in 1866. Ze vertrokken met 80 soldaten en kwamen terug met... 81 soldaten. Onderweg hadden ze een nieuwe vriend gemaakt blijktbaar.

## De Kiep Disco 2.0



### Handige papa's, mama's, opa's & oma's gezocht

Je hebt het vast al wel gelezen op social media. We zijn hard bezig de disco op te knappen. De muren zijn deze zomer stop helemaal gegraffitied, er staat gigantisch groot *de Kiep* op de muur en de meeste vette streetart die je maar kan bedenken. Maar we zijn nog niet klaar! We willen ook de bar aanpakken zodat dit echt de vetste disco van de provincie Nederland word! Dus heb jij zo'n handig familie lid, die met hout kan werken of gewoon super creatief is met ideeën.. duw hem dan de vakantie krant onder de neus en zeg "ze zoeken je" bij de Kiep Disco!

#### *Wanneer kan ik weer naar de disco?*

24 september met **Burendag** hebben we de grote opening. Dan gooien we de deuren open, zetten we de champagne klaar en de muziek op standje "ze kunnen ons nog horen op het vakantiepark".

Voor die tijd hebben we ook nog het **Veenfestival** (25 augustus) voor jullie. Springen, bubbelen, suppen en nog veel meer! De poster vind je terug op Facebook.