

Psssst..

Vragen stellen en je antwoorden
blijven geheim
Het gaat over Dromen en
Dagdromen



- Als je iets anders kon doen dan wat je nu doet, wat zou dat dan zijn?
Van wat heb je spijt dat je het afgelopen jaar niet gedaan hebt?
Wat staat er op je bucketlist?
Wat is de beste droom die je ooit gehad hebt?
Als je voor een dag onbepaald geld zou hebben,
wat zou je dan gaan doen?
Als je erachter zou komen dat vandaag je laatste dag op aarde is,
wat zou je dan doen?
Als je waar dan ook ter wereld zou kunnen wonen,
waar zou dat dan zijn?
Wat zou je wensen als je drie wensen mocht doen?
Als je de kans had om onsterfelijk te zijn, zou je die dan aangrijpen?
Met welk beroemd persoon uit de geschiedenis zou je
de dag willen doorbrengen?
Als je door de tijd zou kunnen reizen, naar welke tijd en plek
zou je dan heengaan?
Denk je dat je al je dromen zult verwezenlijken?
Als je op magische wijze beroemd zou kunnen worden,
zou je dat dan willen?
Als je een moment in je leven zou kunnen herbeleven,
welk moment zou dat dan zijn?
Onthoud jij vaak waar je 's nachts over droomt?
Heb jij veel fantasie?
Hoe ziet jouw ideale dag eruit als je hem zelf zou mogen invullen?
Wat is voor jou het perfecte weer?
Ben jij een dromer of ben je eerder realistisch?
Als jij niet kunt slapen 's nachts, waar denk je dan over na?

HINT 30 oktober is het Kiep
Spookhuis!
Als je mee wil doen als
Spook vergeet je niet op tijd
op te geven bij Irene.

De Jeugdraad bestaat uit:
Voorzitter: Irene
Vice-voorzitter: Naomi
Secretaris: Tymen
Ondersteuning: Leysan / Henk



Jongeren hangplek

Daar zit je dan.. alleen op je kamer..
Nog een rondje tiktok video's te kijken..

In het "jeugdthunk" beneden in De Kiep kun je
gezellig een drankje doen, van een bakje nootjes
genieten, of gewoon relaxed onderuitgezakt
bijpraten met elkaar na een lange week.

Maffia spelen tegen elkaar of zie je meer in een
wedstrijdje Mario Karts op groot scherm te spelen
of te chillen. Alles kan, en niks moet..

De opzet voor de Soos is voor de **oudere**
jeugd, op de 1^e en 3^e vrijdag van de
maand van 21.30 tot 0.00 uur.

**We staan open voor suggesties
en goeie ideeën.**

*Wat zoeken jullie in de Kiep ?
Wat mis je voor de jeugd ?*



Letter CHAOS?



Wat is hier gebeurd? 4 woorden die we allemaal kennen, maar er lijkt iets mis. 1 van de stukjes past nergens op, kun jij het uitvogelen?



Raadselachtig

Het is toch wat!!!!

Een vrouw van 43 jaar ligt dood in haar huis.
Er zit een gat in het dak, waar een dakpan ontbreekt.
De koekoeksklok in het huis staat stil op 10 minuten voor twaalf.
Oeps de open haard brandt nog en ook de CD speler staat nog aan.
Verder staat er in de oven een kip te sudderen.
Buiten schijnt de zon, maar alle bloemen in de tuin zijn uitgebloeid.
Wat klopt er niet?

*Antwoord:
Het hart van de vrouw*

70 ja echt...!!!! Zeventig????

Je zou het niet zeggen maar van deze 7 letters kun je meer dan 70 woorden vormen.
Wij kennen iemand die niet verder dan 15 kwam.



Haal jij het wel >70 ??